

# Cafetaria Vredeveld



Bremstraat 5 Assen  
Tel. (0592) 317580

Geopend van:

zaterdag t/m dinsdag 11.30 - 23.00 uur  
woensdag t/m vrijdag 11.30 - 19.30 uur  
Maandag gesloten

# nieuws brief

Gerard v.d. B.  
Anth. v. D. stam





## Colofon:

De *Nieuwsbrief* is het periodieke groepblad van de Johannes Post Groep -scouting ASSEN- en de Anthonie van Diemenstam met een oplage van 120 stuks.

Jaargang: 17

Nummer: 1

Datum: 28 oktober 1995

### Redactie:

Margriet Bakker; (0592)347590  
Gerard van den Berg; (076)5710588  
Mathilde Brands; (0592)353383  
Martijn van Dijken; (058)2134322  
Petra Gordinou de Gouberville; (0592)317959

Inleveren kopij volgende *Nieuwsbrief*:  
zaterdag 9 december

### Copy inleveren op diskette bij:

Mathilde Brands; Mauritsstraat 8  
ASSEN, (0592)353383  
Petra Gordinou de Gouberville; Esstraat 46  
ASSEN, (0592)317959

### Aanspreekpunten speltakken:

Troepgebouw: (0592)315884  
Bevers: Hester van Heukelum; (0592)371903  
Welpen: Bart Raaijmakers; (0592)310229  
Verkenners: Atze Waalsweer; (0592)374482  
Rowans: Jan-Roel Timmer; (0592)12465  
Stam: Gerard van den Berg; (076)5710588

### Aanmeldingen & afmeldingen bij de Groep:

Secretaresse van de Groep:  
Ina Wagenaar  
Multatuliweg 12  
9649 AX MUNTENDAM  
(0598)620293

## Agenda:

- 4 november: Groepsraad; stichtings-bestuur  
11 november: Sintmaarten  
18 november: Reünie-feest medewerkers  
Jamboree  
25 november: Installatie welpen  
2 december: Sinterklaas; Sint en zijn  
pieterbazen bezoeken de groep

De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Over de inhoud van anonieme stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid op zich. De met naam onderschreven stukken zijn voor verantwoordelijkheid van van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven.

## van de redactie

Zoals iedereen kan zien is er na een lange tijd weer een *Nieuwsbrief* uitgekomen. Na veel wisselingen binnen de *Nieuwsbrieffredactie*, heeft Dick een tijd lang helemaal alleen gezorgd dat er een *Nieuwsbrief* bleef uitkomen, maar uiteindelijk bleek dat een haast onmogelijke taak. Dick daarvoor ontzettend bedankt!

Nu, in het nieuwe seizoen zijn er vijf mensen gevonden die met frisse moed en nog frissere ideeën de *Nieuwsbrief* nieuw leven willen inblazen, en daarvan is deze *Nieuwsbrief* het eerste resultaat. Met elkaar willen wij ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte wordt gehouden van de laatste nieuwtjes en gebeurtenissen die de Johannes Post Groep en de Anthonie van Diemenstam aangaan. Maar ook regionale landelijke, en misschien zelfs af en toe internationale activiteiten willen wij bij u en jullie onder de aandacht brengen.

Naast de normale "vaste rubrieken" gaan wij weer verder met "Geef die pen 'es door", en beginnen we met de nieuwe rubriek "Het prikbord". Op "Het prikbord" kan iedereen zijn of haar mededelingen kwijt, en kan men spullen die men kwijt wil te koop aanbieden.

En natuurlijk zijn reacties van ouders, familieleden, vriendjes en vriendinnetjes (buiten de vaste rubrieken om) ontzettend welkom. Dus schrijven maar!

Wij hopen dat iedereen deze *Nieuwsbrief* met veel plezier zal lezen, wij hebben er in elk geval met heel veel plezier aan gewerkt.

De nieuwe *Nieuwsbrieffredactie* (zie colofon).



## van de Voorzitter

Dat is even wennen waarde lezers, de jamboree achter de rug, (een fijn evenement of niet soms) lekker een beetje bijgekomen, niet teveel gedaan en dan jawel aanvang van het nieuwe seizoen. Ik moet altijd eerst even denken wat moet er ook al weer gebeuren, db vergaderingen, groepsraden, stichtingvergaderingen maar vooral hoe gaan we de afspraken die we vorig jaar hebben gemaakt in een beetje fatsoenlijk vat gieten.

Het zal jullie wel bekend voorkomen. Een nieuw seizoen dus programmeren, hoe is de taakverdeling dit jaar, waar moesten we ook al weer om denken, gaan we dit jaar nog iets anders doen? Je ziet het, allemaal hebben we zo onze gedachten.

Hebben jullie dat ook dat zo af en toe het jamboree deuntje door je hoofd speelt. Ik heb een bandje waar dat nummer op staat en dat draai ik wel eens in de auto en ik blijf dat leuk vinden.

Leuk vind ik het ook dat in de stichting is besloten om het dak van het gebouw door een aannemer te laten herstellen. Dat kost wat meer, maar dan kunnen we er van uitgaan dat het dak weer een aantal jaren meekan. Er staat nog wel meer op stapel maar dit zal via de groepsraad vanzelf bij iedereen terecht komen.

Wel wil ik nog even de nieuwe redactie van de Nieuwsbrief in het zonnetje zetten. Ik heb de nieuwsbrief zelf een aantal keren gemaakt. Iedereen heeft de rampzalige gevolgen daarvan (hoofdpijn enz.) aan den lijve kunnen ondervinden. Juist daarom ben ik blij dat er een aantal leden zo zonder meer zeggen; " dat willen wij wel doen."

Gezien het enthousiasme waarmee die club aan het werk is gegaan, moet dit goed gaan. Laat iedereen er voor zorgen dat er kopij is, opdat zij er een leuk en lezenswaardig geheel van kunnen maken. Veel succes en alvast bedankt.

Met het bovenstaande wil ik uiteraard niemand tekort doen dus laat ik besluiten met een welgemeend veel plezier in het nieuwe seizoen en en een net zo welgemeend dank je wel voor iedereen die de groep heeft verlaten of daarbinnen een ander functie is gaan doen.

succes

Dick.

## Effe voorstelle...

Hallo, ik ben *Reinhilde Stoot* en ik ben 16 jaar. Ik maak sinds kort deel uit van de welpenleiding. Mijn naam is dan Chil. Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding sociaal pedagogisch werk. Na deze opleiding ga ik waarschijnlijk met kinderen werken. Ik ben bij de welpenleiding gekomen via Chris Vleesman. Hij zei dat het werk goed bij m'n opleiding paste en ontzettend leuk was, hij had gelijk!

Hallo allemaal

Mijn naam is *Rinke Feenstra* en ik ben 18 jaar oud. Ik volg de studie Bosbouw en Cultuurtechniek in Arnhem. Ik ben bij de welpenleiding gekomen omdat het me leuk lijkt en omdat ze me gevraagd hebben. Ik zit al 12 jaar bij de scouting en vind het nog steeds hartstikke leuk. Als jullie nog meer vragen hebben, vraag gerust.

advertentie

### Elk seizoen weer nieuw.

*Frans van Buuren*  
exclusieve kleding

Nieuwe Huizen 19 en Oudestraat 3.  
9401 JS Assen, (0592)312786



*LADY*  
van Buuren

Nieuwe Huizen 23.  
9401 JS Assen



# Beverbabbels



HALLO ALLEMAAL !!!

Daar zijn we dan weer. Een nieuw seizoen, een nieuw begin en vooral nieuwe BEVERS. Mark, Emiel, Peter-Jan en Thijmen zijn inmiddels geen Bevers meer, maar echte Welpen. Wij wensen jullie heel veel plezier bij deze speltak.

Vervolgens hebben we er negen nieuwe Bevers bij gekregen en hun willen we van harte welkom heten. We hopen op een fantastische tijd met jullie. Er staat ons weer een leuk programma te wachten vol met nieuwe spannende en vooral dolle avonturen.

Maar niet alleen onze groepssamenstelling is veranderd, ook zijn we zeer vereerd met de komst van twee nieuwe Bever-LEIDINGEN !!! Hilde Feenstra en Marco Hulsebos, geweldig dat jullie onze speltak komen "vertegenwoordigen", want leiding kunnen we altijd gebruiken voor zowel verlichting van de groep, als voor de gezelligheid.

Nou, zoals jullie zien zijn er weer veel veranderingen en we zijn inmiddels al met frisse moed gestart !!!

Groetjes van de BEVERLEIDING

P.S. Vanaf heden is Hester van Heukelum het contactpersoon voor de ouders / verzorgers van de Bevers.  
Telefoon: 0592-371903



advertentie



## INDUSTRIAL SECURITY B.V.

*Een goede keus als het gaat om beveiliging!*

Telefoonnummer: (0592)542650 Faxnummer:(0592)542645



## INDUSTRIAL SECURITY ARCHIEFBEHEER B.V.

*Beheer en beveiligde opslag van informatiedragers!*

Computertapes, Diskettes, Cartridges,  
Optical disks, Films, Tekeningen en Documenten

Telefoonnummer: (0592)542650 Faxnummer:(0592)542645

# Horde nieuws

Beste welpen en ouders,

Het seizoen is alweer begonnen en de programma's liggen klaar, maar wat is er de laatste tijd allemaal gebeurt. Belangrijker nog: wat gaat er allemaal nog gebeuren?!

We zijn dit seizoen begonnen met het ruilen van de oudste welpen voor een paar gloednieuwe en zo te zien hebben deze welpen het al goed naar hun zin. Er zijn niet alleen nieuwe welpen bijgekomen, maar ook, hou je vast, twee stuks verse overactieve welpenleiding namelijk Rinke en Reinilde. We moeten hier natuurlijk wel zuinig op zijn. De ouders konden de nieuwe leiding bezichtigen op de ouderavond. Deze was op 20 oktober om 19:30 uur aan de houtlaan.

Wat is er nog meer gebeurt? Bagheera was jarig en heeft negerzoenen uitgedeeld maar hij bleef met de helft zitten. Waarom melden jullie je niet af als je niet kunt komen?!!

De herfstvakantie wordt afgesloten met het herfstkamp. Dat begon vrijdag 27 oktober om 19:30 uur en is zondag 29 oktober om 12:00 uur weer afgelopen. De kosten zijn f11,- . Kom allemaal want het wordt bere-gezellig.



Welpensnuitje:  
ringvinger, pink en  
duim vormen de spitse  
snoet,  
wijs- en middelvinger  
de gespitste oren.

Nog een belangrijke datum is 25 november. Dan is de installatie van de nieuwe welpen. Het is een grote gebeurtenis dus fotoestel + familie mee! Ook kan ik verklappen dat je voor 6 januari je schaatsen moet slijpen.

Laatste nieuwtje: uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de welpenpet uit de mode raakt. Hiervoor in de plaats komt de estaklep. De esta-klep met zijn 1001 mogelijkheden om op te zetten kost een tientje. Het is natuurlijk niet verplicht om met de mode mee te gaan. De nieuwe jongens krijgen deze klep bij hun installatie (gouden tip: feestdagen!).

Als laatste: struikelt u thuis over de plastic mokken, glijdt u uit over kraaltjes of zit u in de knoop met bolletjes wol? Wij kunnen dit soort spullen altijd goed gebruiken voor spelletjes.

De groeten en tot ziens,

De welpenleiding.

SCOUTING  
**DAS PAS LEVEN!**



# Scoutingleven

## Scouting

Op donderdagmorgen 4 augustus 1910 arriveerde de Engelse Scout Troop 16 in de haven van Rotterdam. Dat was het begin van een tweewekse tocht door Nederland en België. De groep stond onder leiding van de student Bernard Blythe. Behalve Rotterdam bezochten zij Den Haag, Amsterdam, Nijmegen en Tilburg. Deze tocht heeft sterk bijgedragen aan de bekendheid van de Scoutingbeweging in Nederland. Vooral door de ontmoeting van de groep jongens met de Amsterdamse journalist Gosewinus de Voogt, die drie grote artikelen in De Telegraaf schreef over het bezoek. Hij was toen al een voorstander van de introductie van dit Engelse spel voor de jeugd in Nederland. In de daarop volgende jaren zou hij in Amsterdam een belangrijke rol spelen bij de vorming van scoutinggroepen.

Toch waren er voor dit bezoek uit Oxford al groepen jongens die zich baseerden op het spel van verkennen, zoals dat was vorm gegeven door de Britse generaal Baden-Powell. In Tilburg was op 27 juli 1910 de oprichtingsbijeenkomst gehouden van de verkennersafdeling van de Schutterij.

Daarbij waren 170 aspirantleden vanaf 16 jaar aanwezig.

In Den Haag schreef W.J. van Hoytema een Nederlandse bewerking van het boek Scouting for Boys van Baden-Powell jonder de titel: Op! Hollandsche Jongens naar Buiten!



In juni 1910 -in dezelfde maand kwam zijn boek uit- hield hij al een kamp op de Waalsdorper Vlakte. Daarbij was een tiental jongens aanwezig.

Zo ontstonden er die eerste jaren in verschillende jplaatsen padvindergroepen, die zich weer en verschillende organisaties aaneensloten. Er vonden fusies en afscheidingen plaats. Totdat op 11 december 1915 in Utrecht de 'Vereeniging De Nederlansche Padvindere' werd opgericht. Deze bracht alle bestaande organisaties samen.

Deze vereniging baseerde zich op de ideeën die Baden-Powell voor een jeugdbeweging had ontwikkeld: 'Dit Spel van Verkennen is niet alleen een boeiend vermaak voor de jongens, maar ook voor de instructeurs en het kost zo goed als niets. Het is zowel in grote steden als in de provincie uitvoerbaar en kan deels binnenshuis worden aangeleerd. Het heeft geen enkele militaire strekking. Het onderwijst observatie, buitenleven, vindingrijkheid, ridderlijkheid, spaarzaamheid, hulp bij ongelukken, gezondheid en vaderlandsliefde, kortom praktisch, goed burgerschap.



# Troepnieuws

Zo in het begin van het seizoen is het altijd een komen en gaan van mensen. Er gaan mensen weg jammer maar het is niet anders. Wij willen Charlotte en Anno nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet bij de verkeners leiding de afgelopen jaren.

Ook vertrekken er aan het begin van het seizoen een aantal verkeners naar de rowans. Daar kunnen we het volgende tegen zeggen:

Adieu, het gaat U allen goed in het vrije rowan leven en we hopen mekaar nog een keer tegen te komen.

We hebben het nu alleen nog maar over vertrekkende mensen gehad. 30 september zijn er zeven nieuwe verkeners bij gekomen van de welpen. Zij hebben de vliegreis met een heuse kaping overleefd. En kunnen nu vol enthousiasme van start bij de verkeners. Een heel stuk van afscheid en welkom. Terwijl er tijdens de eerste opkomsten toch wel een aantal noemenswaardige zaken gebeurd zijn. Zo is op een regenachtige zaterdagmiddag het verkeners lokaal omgebouwd tot een heus casino met een roulette tafel en kaartspelen. Alle gokkers kregen een vast start bedrag. Dit bedrag bleek voor veel gokkers niet voldoende. Geen nood naast het casino was er een heus pandjes huis. Tegen inlevering van iets waardevols kreeg je weer nieuw geld, zodat er weer verder gespeeld kon worden. Aan het eind van de middag kon de leiding een leuke kleding winkel beginnen. De heren verkeners konden er helaas niks kopen want hun geld was op!!

De verkeners zijn dus niet in de wieg gelegd om te gokken. Dus gingen we het geluk een week later maar eens beproeven op de districtssportdag in het asielzoekerscentrum in Hooghalen.

's Ochtends werd er samen met leeftijds genoten van andere groepen een vijfkamp afgelegd. Deze werd individueel beoordeeld. Bij de prijs uitreiking bleek dat Martijn Folkerts eerste was geworden bij de vijftienjarigen. Gefeliciteerd!!

's Middags was er een voetbal toernooi waaraan de JPG met twee teams aan deel nam. Het verloop was goed. Aan het eind bleek dat JPG 2 eerste was geworden en alle andere groepen uit het district had verslagen. Ook het eerst team van de JPG heeft zeer goed gespeeld zij zijn tweede of derde geworden. Veel maakt het niet uit. Alle bij de teams hebben prima gepresteerd.

Bij de prijs uitrijking was er nog een verrassing het bleek dat de JPG de beste groep was (vijfkamp en voetbaltoernooi) waar voor wij nog een mooie beker in ontvangst konden nemen. En boven al was het een hele gezellige en leuke dag wat naast het winnen van de prijzen ook heel belangrijk is.

Zo schrijf je in korte tijd heel wat op en is eigenlijk nog niet alles verteld. Zoals wat er dit seizoen allemaal gaat gebeuren. De vaste onderdelen keren ook dit jaar weer terug en daarnaast heeft de leiding alweer een aantal dingen bedacht voor het komend seizoen. Mochten de ouders vragen hebben dan kunt ons gerust vragen op een zaterdagmiddag of kunt u ons bellen. We gaan er dit seizoen fris en vol goede moed met ons allen tegen aan. Om er een fijn en avontuurlijk scouting seizoen van te maken.

Namens de verkeners leiding,

Frank Huising.





## ingekomen stuk

Ingekomen stuk van Henk Alberts (vader van Jan-Joost)  
Verslag van de fietstocht op 22 april 1995

Zaterdag 22 april was een feestdag voor de JPG te Assen. Op deze dag werd door middel van verschillende activiteiten de St. Jorisdag gevierd. Eén van deze activiteiten was de fietspuzzeltocht voor de kinderen en voor de ouders. Om half 2 's middags was het verzamelen voor het clubgebouw. De hele meute werd in verschillende groepen ingedeeld. De leden van de groepen ontvingen een routebeschrijving en een kaart.

Het was een van de eerste mooie dagen van het jaar. Dus ideaal fietsweer. Na een kop koffie kon er gestart worden. De eerste groep vertrok zo rond twee uur. De groepen bestonden uit ±10 fietsers in de leeftijd van welpen tot meefietsende ouders. De route werd duidelijk aangegeven en na een paar kilometer fietsen werd de eerste controlepost aan het Deurzerdiep bereikt. De opdracht was hier om geblinddoekt een gespannen touw te volgen. Voor iemand die zoiets nog nooit bij de hand gehad heeft een hele vreemde ervaring, maar zeer leuk. Helaas was de bemanner van de post niet in het bezit van een pen, dus onze lijst kon niet worden afgetekend. De route liep via het wandelspoor Assen-Stadskanaal, Kampsheide naar Balloo. Nadat we de schaapskooi gepasseerd waren bereikten we de volgende controlepost op het Balloërveld. Hier was een kleine hindernisbaan georganiseerd en moesten 4 leden van onze groep een wedstrijd houden. De tijd werd nauwkeurig geklokt. Helaas ook hier geen pen. Een scout kan ook niet alles meezeulen.

Via het Balloërveld naar Rolde. Een schitterende fietsroute. Onderweg nog twee posten aangedaan, alsmede een drinkpost. De opdracht was o.a. om door middel van een kompas een schat in de omgeving te vinden. Onze controlelijst durfden we al niet meer aan te bieden. Een pen?

In Rolde bereikten we na enig zoekwerk van onze gids Jeroen de controlepost bij de hunebedden. Jeroen maakte hier zijn foutieve gidswerk weer goed door ons, ouders, de antwoorden op de vragen in te fluisteren. Als je niet met de padvinderij (zoals het vroeger genoemd werd) groot bent geworden viel het ook niet mee de vragen goed te beantwoorden. Over het controleformulier werd al niet meer gesproken. Van Rolde naar Deurze ging het hierna. Onderweg nog een klein ongelukje. Twee sturen in elkaar en een welp belandde in de berm. Even huilen maar al spoedig kon de reis vervolgd worden. Volgens de routebeschrijving moest er in de buurt van Deurze nog een controlepost zijn. Helaas niet gevonden. Via het mooie fietspad langs het Deurzerdiep weer terug naar het Amelterbos. Om ± 5 uur waren we weer terug bij het scoutinggebouw. Hier werden we ontvangen met heerlijke chocolademelk. Hierna werd nog op originele wijze het verhaal van ST. Joris en de draak verteld. Tegen half zes kon iedereen tevreden huiswaarts keren. Een schitterende middag, perfect weer, een goed gevoel. Wat wil je nog meer! Nou, een aantal deelnemende ouders, want ik telde er echt niet meer dan 10. Toch wel wat weinig voor zo'n grote groep kinderen. Maar ondanks dat heb ik mij uitstekend vermaakt. Scouting JPG bedankt!

## Rowannieuws

Zaterdag 30 september 1995

Vandaag stond het jaarlijks terugkerend groepsgebeuren, het overvliegen op programma. Rond elf uur waren PJ, Dirk-Jan en ik aanwezig. De rest kwam wat later. We begonnen met het bouwen van een kabelbaan. Rond half twaalf hadden we een bespreking over het thema. Het thema was reizen. Alle kandidaat welpen, verkenners en rowans stapten in een vliegtuig. Dat vliegtuig bracht hen naar de nieuwe speltak. Rond 11.45 gingen we weer verder met opbouwen. We besloten om toch maar het traditionele modderbad te bouwen. De kabelbaan mochten we niet gebruiken want het touw was een beetje versleten. We gingen nu maar een baan met allerlei boobytraps bouwen. Het was de bedoeling dat er een rookgranaat in kwam, maar dat was eigenlijk te gevaarlijk dus deden we het maar niet. Vallende banken en rollende tonnen moesten de nieuwe rowans aan het schrikken brengen. Om ongeveer twee uur waren we klaar, dat kwam goed uit want we moesten toen ook openen.

Na de openingsceremonie begon het overvliegen. Iedereen kreeg een vliegticket. De toeschouwers een voor een wereldreis, en de deelnemers met de bestemming 'volgende speltak'. Na een prik en malariapil kon de vliegtocht beginnen. De eerste bestemming was 'jungelcity' hier werden de nieuwe welpen achtergelaten. De volgende bestemming was 'Hopmanvillage'..... Tijdens de vlucht werden er knallen waargenomen, het vliegtuig was gekaapt. De kappers eisten geld, veel geld. De overgebleven passagiers moesten het geld gaan halen. Het lag aan het eind van een trappersbaan. Nadat het geld was overhandigd lieten de kappers het vliegtuig weer gaan. Volgend station 'Explocity'. De laatste deelnemers moesten eerst een baan afleggen met twee boobytraps. Als ze een verkeerd touwtje aanraakten viel er een bank neer of rolde er een ton naar beneden. Ze legden dit allemaal in 'succes' af. Hierna kwam het traditionele modderbad. Aan het eind van het modderbad hadden we er vijf nieuwe rowans bij. Martijn, Jeroen, Wim, Gijsbert en Erhard welkom bij de rowans. Helaas moesten we afscheid nemen van Rinke, Marco en Niek, veel sterkte bij de stam.

Namens de Rowans,  
Marten Munniksma.



## Rowannieuws

Zoals voor elk speltak is ook voor de rowans het nieuwe seizoen weer begonnen. We hebben ook de eerste opkomst met de nieuwe rowans al gehad en die was als volgt: Allereerst moest er dus uitgelegd worden hoe het er bij de rowans aan toe gaat, verder moest er natuurlijk ook een nieuw bestuur gekozen worden.

Toen we dat allemaal afgehandeld hadden gingen we verder met iets dat ook stevast bij de eerste opkomst hoort.

programmeren. Dit deden we deze keer in vier groepen.

Toen we tot de laatste zaterdag in december ingepland hadden, hebben nog even het zelf bedachte paaltjes trefbal gespeeld.

Toen hebben we gesloten en had het bestuur nog een vergadering.

Nou dit was het weer voor deze nieuwsbrief, meer belevenissen van ons in de volgende editie.

namens alle rowans,  
Jan-Roel



## Stamgezwan

Voorjaar 1995;

De zon schijnt nu dan steeds langer, maar de lente heeft lang op zich laten wachten. Een tijdje terug toen de zon nog niet scheen, anderhalve maand geleden, was de HIT '95, scouts komen van heinde en verre naar het Drentse Dwingeloo om te kamperen en om af te zien. Traditioneel beheerde de A.v. Diemenstam samen met de Chaukenstam uit Groningen alle materiaal en verzorgde transport daarvan. Net als ieder jaar togen we vrijdagochtend met onze oranje wagen op pad. De HIT betekende ook dit jaar weer vijf dagen grote lol. Na de Dwingeloose avonturen is de vrachtwagen door de vr8wagencommissie van binnen prachtig opgeknapt. Wat een likje verf en een stukje stof al niet kunnen doen!

Na koninginnedag, een super gezellige dag in de stad, zijn er nog twee bijzondere gebeurtenissen te noemen. Ten eerste was daar het huwelijk van Otto-Jan op donderdag 18 mei. De stam maakte de blits met uniform en 'nieuwe' overall. Otto kreeg van de stam een oranje overall aangeboden. Op de HIT had Otto zich namelijk misdragen door op eigen initiatief in een blauwe rond te lopen.

De tweede bijzondere gebeurtenis was het huwelijk van Wim Hummel en Charlotte Heijltjes. Eén dag later dan Otto-Jan stapten de twee tot genoegen van velen dan toch in het huwelijksbootje.

Tot slot: in twee maanden tijd is er dus veel gebeurd. Maar hiermee hebben we het nog niet gehad, het NPK komt al in zicht, nog een paar nachtjes slapen en we zitten er weer tot over onze oren in, hierover een andere keer meer.

Namens de Anth. v. Diemenstam,  
De Stamtamammer





## Geef die pen es door...

Zaterdag aan het eind van de middag kwam Mathilde ons rowanhok binnen lopen voor een vrijwilliger die een stukje zou willen schrijven in deze nieuwe rubriek. Op de een of andere manier keek iedereen plotseling naar mij. Ik snapte dat ik er niet meer onderuit kon komen. Nou ja, dit kon er ook nog wel bij nadat ik eerder die dag al de taak van voorzitter van de rowans op me genomen had. Ik heb begrepen dat ik iets over mezelf moet vertellen, hoe ik bij scouting kom, hoelang ik er al bij zit, enz. enz.

Goed hier gaat 'ie dan:

Op 1 oktober 1985 werd ik lid van de JPG als 7-jarig welpje, daar haalde ik mijn beide sterren, klom op tot helper en ten slotte tot gids. Na vier seizoenen welp te zijn geweest ging ik eindelijk naar de verkenners, waar ik onder de hoede kwam van de toenmalige hopman, Chris Hengeveld. Dat jaar moest er hard gewerkt worden voor een zomerkamp Belgische Ardennen. Maar het resultaat mocht er wezen: een grandioos kamp om nooit te vergeten!!!

Met toch wat tegenzin nam ik afscheid van de verkenners, dit bleek niet ongegrond, want het eerste jaar bij de rowans viel erg tegen. Het bestond uit: koffie drinken, peukje roken (ik niet hoor mam!!) en muziek luisteren. Het tweede jaar was een stuk beter en het derde jaar zal onvergetelijk worden!!

Nu iets over mezelf:

Ik ben Gert Jan Veldwisch, 17 jaar ik zit op het moment in VWO 6 op de CSG Vincent van Gogh. Als ik dit jaar m'n examens haal wil ik tropisch landgebruik gaan studeren in Wageningen.

Naast dat ik voor het elfde seizoen jeugdlid ben bij de JPG ben ik ook nog, voor het tweede seizoen, leiding. Dat ben ik bij de speltak de 'Blauwe Vogels' bij de 'Zwerwers'. Dit is een speltak voor kinderen met een verstandelijke handicap.

Ook tennis ik af en toe nog een beetje. Al met al een druk leventje, waarvan ik nog geen minuut zou willen missen!!

Ik heb mij tijdens het schrijven van dit stukje vele malen afgevraagd wie ik nou toch eens kan veblijden met deze 'pen'.

Uiteindelijk besluit ik de pen maar door te geven aan .....  
Arjen de Jonge.

Groetjes van,  
Een scout in hart en nieren.



## Prikkbord

### MEDEDELING:

Op dit prikkbord kan iedereen alles kwijt (!?) Dus heeft u een leuke mop, opmerking, vraag, klacht of ben je bijvoorbeeld uit je welpenbloes gegroeid en je wilt deze verkopen, geef het door aan de redactie en wij prikken het op dit prikkbord.

### VAN HET SECRETARIAAT:

Geachte ouders,

Indien uw kind niet langer meer lid wil zijn van de Johannes Post Groep, wordt u verzocht uw kind schriftelijk af te melden bij de secretaresse van de groep:

Ina Wagenaar-Kroon  
Multatuliweg 12  
9649 AX MUNTENDAM

### GEZOCHT:

Gezellig hout voor hongerige haard, wie heeft er nog wat brandhout over voor de Groep?

Nu de winter weer voor de deur staat krijgt menig scout weer de behoefte aan een beetje warmte in zijn leven, kortom alle hout is welkom.

Elke zaterdag kunt u uw hout kwijt aan de Houtlaan, als u niet in de gelegenheid bent het hout te brengen meldt u zich dan bij:

Erik Gordinou  
Esstraat 46, Assen  
(0592)317959

