

De Nieuwsbrief



Ben je benieuwd naar meer foto's en verhalen over de JPG? Check dan onze website of facebookpagina!

Beverbabbels

Door Ilse

Het nieuwe seizoen is alweer in volle gang, en dat betekent heel veel nieuwe creatieve en actieve opkomsten.

Zo zijn de bevers het tweede opkomstweekend voor het eerst op kamp geweest. En hebben ze maar liefst 2 nachten in het clubgebouw van de Johannes Post Groep geslapen. Suuuuuperrr spannend!

Vrijdagavond werd iedere bever rond 19:00u verwacht. Nadat alle papa's en mama's de luchtbedden/matjes hadden opgeblazen, hun bever een laatste 'nachtzoen' hadden gegeven

en het terrein hadden verlaten, kon het eerste en beste beverkamp dan echt van start!

Vrijdagavond stond een spannende avond-hike op het programma door de wilde bossen van de Houtlaan. Met de hulp van zaklampen gingen de bevers met veel moed het bos in. Uiteraard reuze spannend!

Teruggekomen bij het gebouw kropen de bevers bij de openhaard, onder het genot van wat te drinken en wat lekkers te knabbelen. Waarna de pyjama's aan gingen en de bevers nog even mochten 'klieren' in de beverruimte. Uiteindelijk waren ze niet veel later in dromenland...



Zaterdagochtend (vroeg) om 6:30u waren de bevers alweer klaar wakker en vol energie. Dus hup de kleding aan, om vervolgens stevig te ontbijten. Want jawel, er stond weer een actieve dag op het programma. Voor de bevers was dit een grote verrassing!

Toen alle buikjes gevuld waren en de tanden gepoetst, vertrokken we richting noordoost Drenthe. Onder luid gezang in de auto, kwamen we uiteindelijk aan bij Drouwenerzand. Verrasssssing!

Na een dag vol pret, onbeperkt limonade, de nodige ijsjes, patat en kroketten was het weer tijd om terug te gaan. Hier kropen de bevers rondom het kampvuur, waar een heuse vuurshow gegeven werd. Onder het genot van kindercola en popcorn keken alle bevers aandachtig toe. Om vervolgens weer op tijd naar dromenland te gaan.

Zondagochtend was alweer de laatste dag. Na een stevig ontbijt hebben de bevers nog even gespeeld, waarna ze één voor één werden opgehaald door papa en mama... En wij als leiding terug konden kijken op een zeer geslaagd beverkamp!

Hordenieuws

Door Baloe

Op 8 september was het na een lange en droge zomer weer tijd voor een nieuw scoutingseizoen! En zoals echte scouts, doen we dat in de natuur.



Chil had een leuke opkomst voorbereid waarbij de welpen rond gingen struinen door het bos. De bedoeling hierbij was om te kijken naar de verschillende planten en diertjes, door middel van zoekkaarten konden de welpen dan er achter komen wat voor plant of diertje het was.

Een paar weken was het tijd voor de welpen jungledag. Deze jungledag wordt jaarlijks door de regio georganiseerd en na 2 jaar van afwezigheid waren de welpen hier weer aanwezig. De heren verzamelden zich aan het begin van de middag bij het scoutinggebouw van de Schultegroep in Diever.



Hier kwamen zij er achter dat na een heel gedoe Broer Wolf in een diepe kloof was gevallen. Doormiddel van spelletjes en activiteiten verdiende elk groepje "groeikoeke". Op het eind werden deze koeke in de kloof gegooid en kon Broer Wolf door de koeke op te eten groeien en uit de kloof komen. Eind goed, al goed.



Als laatste wil de welpenleiding de net overgevlogen jongens van de Bevers welkom heten. Florijan en Luuk, heel veel plezier bij de welpen. En door het overvliegen en door nieuwe jongens is de groep met 32 welpen nog steeds erg gezellig!

Troeppraat

Door Hopman Schmid

Aan het begin van het seizoen stond voor de verkenners het regioweekend op het programma. De verkenners met een nieuw kader en een aantal nieuwe verkenners reisden hiervoor af naar Dwingeloo. Tijdens het kamp werden allerlei spellen gespeeld met en tegen andere groepen. Één groepje van de JPG had zelfs het avondspel gewonnen!



Zaterdag overdag moesten alle scouts in patrouilles een actie reactie baan maken. Deze reactiebaan werd in beweging gebracht door een pingpongbal waarna een tal van reacties plaats vond. Zo werden vlaggen gehesen, touwtjes doorgebrand, wipwappen in werking gezet en nog veel meer.



Zondagmorgen kregen de scouts een uur de kans om de baan zo aan te passen dat er een tennisbal overheen kon in plaats van de pingpongbal van zaterdag. Zaterdagavond was er als laatst ook nog tijd voor een kampvuuravond. Tijdens deze avond stond Jaap (verkennerleiding) met zijn gitaar op het podium om de dik honderd aanwezige scouts te begeleiden in een aantal leuke nummers. De songteksten van onder andere “het is een nacht” en “tante uit Marokko” waren voor iedereen mee te lezen op groot scherm. Het regio scouts weekend was een enorm feest voor de verkenner en de leiding, volgend jaar gaan we zeker weer!



Rowanrumoer

Door Erik-Jan Janssens

van vrijdag 5 / zaterdag 6 oktober zijn er 5 verkenner overgevlogen naar de rowans het was best zwaar maar ook vermoeiend om de 18 kilometer route te moeten lopen van Appelscha naar Hooge Smilde met leuke activiteit.

het Thema was Oger-Meisjes dus ze kregen Nagel lak op hun nagels en ze waren verkleed als prinsesjes en ons opdracht was dat we een ei vast moesten houden en met 1 hand alles doen we moesten met de ei in ons hand naar de brink fietsen waar we opdrachten kregen en toen moesten we over een baan die is opgebouwd door de welpen-verkenner leiding met tot slot een storm baan ze moesten ook met pindakaas en jam daarna moesten ze nog door sloten en water lopen

